

# café Doodgewoon

*Apeldoorn*

28 januari 2025

## Levens einde ervaringen

**Café Doodgewoon** is dé ontmoetingsplek in Oost-Veluwe waar informatieve thema's over palliatieve zorg besproken worden. Hier nemen we de tijd en ruimte om over ziekte, verlies, dood, sterven en rouw te praten.

**Café Doodgewoon is een trefpunt voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun vrienden, familie en andere belangstellenden.**

# café Doodgewoon

Thema 28 januari 2025  
**Levenseinde ervaringen**

Wat zijn levenseinde ervaringen vanuit een verruimd bewustzijn? Hoe kunnen die ervaringen, de angst voor de dood bij de stervende en diens dierbaren wegnemen? En hoe ga je hierin om met medicijngebruik? Als er bewust ruimte is voor deze veelvuldig voorkomende fenomenen, kunnen er vele mooie en ondersteunende ervaringen rondom het sterfbed beleefd worden.

Graag deel ik mijn inzichten en ervaringen, als ook mijn eigen meegemaakte Bijna Dood Ervaring. En ik neem jullie mee in de verhoudingen tussen leven en dood, hemel en aarde, tastbaar en ontastbaar.

**Manon Lodder**  
palliatieve zorg verpleegkundige  
coach & trainer

## **Gratis toegang**

Aanmelden is  
niet nodig

**Inloop** 19.15 uur  
met koffie en thee

**Programma**  
19.30 - 21.00 uur

**Locatie**  
De Loohof  
Koning Lodewijklaan 2  
7314 GD Apeldoorn

Deze avonden worden  
financieel mogelijk  
gemaakt door de  
gemeente Apeldoorn.



**2025**

25 maart

27 mei

22 juli

23 september

25 november

Digitaal testament

Complementaire zorg

Filmavond met nabespreking in Gigant

Rouw bij jongeren

Beloftes rondom het levenseinde

[www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe](http://www.palliaweb.nl/netwerk-oostveluwe)